

Na een heerlijk verblijf in jullie Casa Videira waar we ongelooflijk hebben genoten hierbij wat tips binnen een straal van 5 kwartier rijden:

Amarante, zwempark Aquatiquo (3 kwartier)

Veel glijbanen, € 17 entree. Ligging is schitterend, route er naar toe ook.. met Tom Tom binnendoor over smalle bergweggetjes en door kleine dorpen.



Amarante (over Tolweg half uur)

Mooie stad, erg leuk om langs de rivier te lopen en over een dam terug langs de andere oever.

<http://www.portugal-live.com/nl/portugal/amarante/index.html>

Stuwdam Taméga

Ongeveer 80 meter hoog/diep – N 312 via Luzim en Abrugao weer terug naar huis



Porto – 1 uur rijden

Wij hebben geparkeerd bij Estadio do Dragao, vanuit de parkeergarage sta je gelijk op het perron van de metro.

<https://www.google.nl/maps/place/Est%C3%A1dio+do+Drag%C3%A3o/@41.16177,-8.583591,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ad7c8d540f6cbe8!8m2!3d41.16177!4d-8.583591>

Rondrit door de Portowijnvallei – 3,5 uur rijden



via Tolweg naar Vila Real, schitterende route(!) naar Casa de Mateus (1 uur rijden)



<https://www.visitportugal.com/nl/NR/exeres/322E57CC-C4A1-477B-A674-F78F8DEA7D5E>

We hebben alleen de tuinen bezocht, vooral de bomentunnel vonden we erg indrukwekkend.

Van hieruit naar Sabrosa, Pinhao,

De route van Sabrosa naar Pinhoa heeft ademenbenemende uitzichten, bochtige wegen en vele Quinta's (landgoederen) met wijnhuizen. Wij zijn bij Quinta do Panascal geweest (€ 7 rondleiding in het Nederlands, inclusief proeverij van 3 portwijnen). Om daar de komen rij je door Pinhoa heen, rechtsaf de stalen brug over, doorrijden voorbij Quinta do Seixo (wijnhuis van Sandeman) na een paar km linksaf een berg op langs een riviertje.



Weg vervolgen langs de Douro; Folgosa, Pesa de Regua,

Ergens op de route langs de Douro (vlak voor Pesa da Regua) ligt de Bagauste Dam; een sluis met een verval van 27 m(!) de moeite waard om even te kijken. We waren helaas net te laat om te zien hoe een cruiseschip geschut werd.

<http://www.tours-portugal.nl/blog/20152/de-5-dammen-van-de-douro-rivier.aspx>

Brug over naar Pesa de Regua, linksaf de route langs de rivier vervolgen. Mesao Frio, Marco de Canaveses

Pena Aventura Park (1 uur rijden)

Hier hebben we genoten van de Fantasticable, een kabel van 1,5 km van de ene naar de andere berg waar je met een snelheid van 130 km/h naar toe vliegt. Wat een spectaculaire ervaring! Bij toeval kwamen we er achter dat de tweede keer € 10 kost, daar hebben we niet lang over na gedacht! Je kunt hier van alles doen, wij hebben een Segway tour gedaan, de Alpine Coaster.

Schitterend aangelegd park, veel bomen, zeer vriendelijk en behulpzaam personeel.

<http://park.penaaventura.com.pt/index.php/en/home-en>



Hier zijn we niet aan toegekomen maar wellicht wel de moeite waard:

Natuurpark Alvao (1 uur rijden)

http://www.wandeleninportugal.info/natuurpark_alvao.htm

in dit boekje staan 2 wandelingen beschreven.



Surfschool (1 uur rijden)

Deze surfschool is van een Portugees en een Nederlandse, helaas was het bij hen te druk om een dag surfles te krijgen.

<http://www.oportosurfcamp.com/index.php>

Praia Fluvial de Luzim; strandje aan Taméga (15 min)

<https://www.google.nl/maps/place/Praia+Fluvial+de+Luzim/@41.1272688,-8.2638699,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xed2dbfa8bfa867a7!8m2!3d41.1448911!4d-8.2315385>